

LOGOS

Het menszijn wijden

De Oekraïense Socrates,
Hryhorij Skovoroda schreef:
"De wereld jaagde op mij, maar
heeft mij toch niet kunnen vangen.
Wat is de vrijheid?
Wat voor goeds zit er in haar?
Sommigen zeggen dat zij geheel van
goud is.
Maar ze is helemaal niet van goud.
Let wel!
Vergeleken met vrijheid
is goud slechts een hoopje vuil."

Giften voor onze gemeenten in
Oekraïne graag overmaken aan De
Christengemeenschap Gezamenlijke Kas,
NL43 INGB 0000 3499 01 o.v.v. 'voor
Oekraïne'.

MICHAËL CONFERENTIE
AAN HET BEGIN VAN DE
TWEEDE EEUW VAN DE
CHRISTENGEMEENSCHAP

7-11 OKTOBER
DORTMUND 2022
DUITSLAND

De wederkomst van Christus in onze tijd

In de LOGOS-nieuwsbrief Advent 2021 hebben Wolfgang Jaschinski en Thomas Stöckli¹ een team van belangstellenden geïnitieerd om aan bovengenoemd onderwerp te werken. Tot dusver hebben Inica Loe en Stanley Swinkels zich bij het team gevoegd en deze vier werken nu samen in een open "schrijfatelier": elke deelnemer schrijft zijn of haar gedachten op en wij ontwikkelen in de loop van de tijd een gezamenlijk artikel. Meer deelnemers en korte artikelen zijn welkom. Ook Michaël Merle in Zuid-Afrika² riep op om in kleine groepen aan deze kwestie te werken. Hij gaf twee presentaties die werden samengevat door John-Peter Gernaat³. Zij hebben ook een samenvatting gemaakt van het boek van Hans-Werner Schroeder⁴. Het volgende artikel is een korte samenvatting van een "work-in-progress" manuscript van 8 pagina's waar we momenteel aan werken. Dit document en alle genoemde documenten kunnen als PDF-bestand worden aangevraagd via newsletter@logos-2022.org.

In 1910 verklaarde Rudolf Steiner (GA118, 1e lezing): "In 1899 liep het Kali Yuga tijdperk af, nu moeten we in een nieuw tijdperk leven. En wat dan begint, bereidt de mensen langzaam voor op nieuwe zielecapaciteiten. (...) Dan zullen de mensen leren de Christus waar te nemen door naar hem uit te groeien via dit etherisch zien, dat nu niet meer in het fysieke lichaam afdalt, maar alleen nog in het etherische lichaam. (...). Het zal uiterst belangrijk zijn deze gebeurtenis van de verschijning van Christus te begrijpen. (...) Want anders zou de mensheid nog lang moeten wachten voordat zij weer zo'n kans zou krijgen".

Ter gelegenheid van "100 jaar Christengemeenschap" is dit thema van cruciaal belang. Wat bedoelde Rudolf Steiner toen hij zei dat de "wederkomst van Christus in het etherische" het "grootste mysterie van onze tijd" is, dat we in geen geval mogen missen? Het is niet voldoende om Steiner te citeren of alleen te vertrouwen op de tradities van de Christengemeenschap. "Over de wederkomst van Christus" is de titel van het boek van Hans-Werner Schroeder⁴. Hij legt uit hoe deze gebeurtenis reeds in onze tijd werd aangekondigd toen Christus verscheen aan de Emmaüsgangers na de opstanding en aan Paulus in de Damascuservaring. Vervolgens geeft Schroeder een samenvatting van 20e eeuwse verslagen van Christus die verschijnt aan mensen in uiterst gevaarlijke en uitzichtloze situaties, zoals een

oorlog. Raymond Moody maakte bijna-dood ervaringen bekend aan een breed publiek: veel mensen hebben unaniem een vredig helder licht ervaren op de drempel van de dood. Deze menselijke grenservaringen kunnen vergeleken worden met de ervaringen van Christus in de loop van de Goede Week: het lijdensverhaal aan het kruis, het verlaten worden aan het kruis "Vader, waarom hebt Gij mij verlaten?", dan pas de verrijzenis, en daarna pas zijn gang naar de Vader. Het lijdensverhaal en de opstanding van Christus lijken aan te tonen hoe de wegen ook voor ons zouden kunnen zijn.

Een naïeve illusie wordt aan diggelen geslagen: het hedonistische wereldbeeld van een permanent zorgeloos leven blijkt een onrealistische hoop. Er zou een reden kunnen zijn, een betekenis, waarom wij in onze biografie, in gemeenschappen, in het sociale leven, in de Christengemeenschap, in naties, in de mensheid, telkens weer met crises worden geconfronteerd. We weten het: crises zijn kansen, mogelijkheden voor transformatie en vernieuwing. De radicale consequentie die men hieruit zou kunnen trekken is dat noodsituaties/grenssituaties/crises tot Christus-ervaringen zouden kunnen leiden, niet als een oorzakelijk effect, maar als een dispositie, als een menselijke kans.

Ervaringen met Christus lijken echter niet beperkt te blijven tot extreme crises. Ulrich Goebel⁵ heeft bijvoorbeeld ervaringen geciteerd en verzameld van mensen die een helpende kracht voelen in moeilijke situaties, soms zelfs wanneer het geen kwestie van leven of dood is. En Heinz Zimmermann⁶ benadrukte: "Ik kan eigenlijk alleen maar spreken over wat betrekking heeft op mijn eigen levenspraktijk".

Het leven van vandaag met betrekking tot ziekte, dood, sociale conflicten wordt wereldwijd getekend door de Corona-pandemie. Honderden miljoenen worden besmet, de meesten worden slechts licht ziek, maar er kunnen langdurige nawerkingen zijn, miljoenen sterven. Wat lijden deze overledenen in hun laatste dagen, verlaten door hun dierbaren, in arme landen zonder goede medische verzorging, in ademnood, verstikkend! De mensheid lijdt: is het niet door ziekte, dan wel door isolement, slechte levensomstandigheden, sociale conflicten, zelfs honger en oorlog. Kunnen we hopen dat Christus bijzonder dicht bij hen was? Wat nemen de overledenen mee in hun verdere leven? En niet te vergeten de honderdduizenden slachtoffers van wrede martelingen, mensenhandel en moderne slavernij. Is het niet onze weg naar Christus om mee te voelen met deze lotgevallen en op te komen voor meer menselijkheid?⁷

Laten we ook kijken naar ons persoonlijk leven en onze directe omgeving. In ziekte en crisis bevinden wij ons in zeer kwetsbare situaties en zijn wij op elkaar aangewezen. Iedereen wordt hier in de loop van zijn leven mee geconfronteerd. Er is een groeiend besef van de onderlinge afhankelijkheid van ons allen als mensheid. De

⁵Ulrich Goebel, Verlag Urachhaus, augustus 2022.

⁶Heinz Zimmermann, Het Goetheanum, nr. 20, 2010.

⁷Post scriptum: Vandaag herdenken we de slachtoffers in Oekraïne.

¹ Thomas Stöckli, redacteur van 3 delen: Het Etherische Christuswezen - Een Geestelijk Wetenschappelijke Taak. Uitgeverij aan het Goetheanum. 1991.

² <https://www.christiancommunityjohannesburg.org.za/community-notice-board.html>

³ <https://www.christiancommunityjohannesburg.org.za/news-2021/the-true-nature-of-the-second-coming-of-thechrist-part-1>

⁴ Hans-Werner Schroeder, Von der Wiederkunft Christi heute - Verheißung und Erfüllung. Urachhaus, 1991.

kleine dingen die wij voor anderen doen, kunnen van grote waarde zijn voor andere (afhankelijke) mensen. Deze zorg voor anderen of goed herderschap is de kern van waar Christus voor staat: ware empathie. Deze crises zijn dus momenten in ons leven waarop we niet alleen de barmhartigheid en liefde van Christus kunnen ontvangen (inademen), maar ook omgekeerd: dat we ernaar streven te handelen als Christus zelf, door onszelf en vooral anderen en de natuur lief te hebben en te verzorgen (uitademen).

In het team hebben we verschillende ervaringen, opvattingen over wat het "etherische" hier zou kunnen betekenen. Deze verschillen zijn voor ons geen tegenstellingen, maar aanvullingen. Sommigen in het team benadrukken hun levende benadering van het etherische: zij ervaren de groei van planten, het stromen van water, de ritmes en de stroom van het leven. Gevoelens of emoties zijn minder belangrijk dan het gevoel gezond te zijn, te zorgen voor dingen, mensen, dieren, planten, voedsel. Veel hiervan kunnen we in ons dagelijks leven in praktijk brengen. Daarnaast zijn er gebeden, meditatie, studie. Telkens wanneer wij onszelf, anderen, dieren en de natuur met respect behandelen, erkennen wij de etherische (leven-gevende) kwaliteit van alles wat ons is gegeven. Deze weg kan een aanvulling zijn op onze weg naar Christus in de daad van menselijke toewijding. Anderen in ons team zijn onzeker over het begrip "etherisch" en vinden het belangrijk dat wij "de juiste taal voor vandaag" vinden. Wij moeten een taal durven spreken die toegankelijk is voor (lijdende) mensen die een "veilige plaats" zoeken en de plaats van het hart zoeken in het centrum dat in Christus is.

De buitenwereld geeft ons niet langer vaste grond onder de voeten. Mensen vertrouwen op regeringen, wetenschap, farmaceutica, sociale media, de mening van hun burens en persoonlijk onderzoek op internet, maar niets van dit alles kan de existentiële angsten oplossen die worden veroorzaakt door (het ondernemen van actie tegen) de pandemie en andere huidige en komende bedreigingen voor de mensheid. Wij moeten als individuen de weg naar de etherische Christus vinden met een gezond onderscheidingsvermogen, en de geestelijke wereld en Christus vragen ons in dit proces te steunen.

WOLFGANG JASCHINSKI (Hagen, D), redacteur
INICA LOE (Zeist, NL)
THOMAS STÖCKLI (Solothurn, CH)
STANLEY SWINKELS (Den Haag, NL)

Post scriptum: deze tekst is medio februari geschreven, de versie van 8 pagina's in januari, d.w.z. vóór het begin van de oorlog van het Poetin-regime tegen Oekraïne op 24. 2. 2022. De term 'crisis' in de tekst hier slaat niet op deze oorlog.

LOGOS organisatorisch



In de nazomer van vorig jaar hebben wij in het voorbereidingsteam, samen met de Kring van Zeven, ons besluit om de grote LOGOS-conferentie te houden opnieuw bevestigd: de conferentie zal plaatsvinden, wij zullen mogelijk maken wat mogelijk is. Vooral na en met de ervaringen van de talrijke contactbeperkingen is de werkelijke en onvervangbare betekenis en waarde van echte ontmoetingen tussen mensen, tussen mensen en de natuur en tussen mensen en God bevestigd en heeft zich in de harten van ontelbare mensen als een diep gerechtvaardigd verlangen doen gelden.

De oorlog in Oekraïne laat het voor mij opnieuw zien en misschien wel duidelijker dan ooit tevoren: het is belangrijk dat mensen elkaar ontmoeten en hun tijd samen, hun leven samen, vullen met echte betekenis, met echte waarde.

De Christengemeenschap kan daaraan bijdragen: door de mensenwijdingsdienst, door het nastreven van kennis, door waarderende gesprekken, maar ook door cultuur, door vieringen, door humor. Zingeving en waarde zijn niet uitputtend in problematiserende bespiegelingen, zij kunnen zich natuurlijk ook - en soms zelfs beter - openbaren in mogelijkheden die schoonheid, vreugde scheppen: concerten, literatuur, dans en nog veel meer. De LOGOS-conferentie van komend najaar zal heel wat mogelijk maken in die richting. De enige voorwaarde is: we willen het, we doen het.

U kunt zich nu inschrijven voor de conferentie, online of schriftelijk. Het zou ons zeer helpen als u zich zo vroeg mogelijk aanmeldt. Met het oog op eventuele reisbeperkingen (coronamaatregelen en dergelijke) zullen wij ons coulant opstellen bij annuleringen die later noodzakelijk kunnen blijken, met name wat betreft de terugbetaling van reeds betaalde deelnemersgelden. En we kunnen een paar annuleringen veel beter aan dan een enorme toeloop in de laatste weken voor de conferentie. Uiterlijk met Pasen willen wij ook de vele afzonderlijke evenementen op internet en, indien mogelijk, op andere manieren aankondigen. We kunnen nu alleen maar zeggen: er zullen tijdens de conferentie

priesterwijdingen plaatsvinden en er zal een rijk programma zijn met lezingen, workshops, discussiegroepen, culturele evenementen enz. - het zal de moeite waard zijn!

ULRICH GOEBEL (Priester, LOGOS Planning Team)



Engel boven Kiev,
Foto uit "Ukraine
Aktuell", nr. 2,
Yaroslawa en Ben
Black

Conferentiebureau

Ulrich Goebel, Tim Gottschalk
Hainallee 40, 44139 Dortmund, Duitsland
Telefoon + 49 - 21 04 - 14 56 82
info@logos-2022.org
logos-2022.org

Colofon

Deze nieuwsbrief verschijnt vier keer per jaar.
Duitstalige gemeenten ontvangen gedrukte edities per post.
Meertalige edities zijn te vinden als PDF-documenten op logos-2022.org/wp/index.php/filedownload/ vertaald door Bruno Bichat, Anna Geyer, Rüdiger Heuer, Ger Jue, Gabriele Kuhn, Christian Maclean, Dania Lucas, Ollif Smilda, Ernst Terpstra, Stanley Swinkels.
Druk: Druckerei Paffenholz, Ontwerp: Helmut Stabe

Activiteiten, data

Het Logos-team komt gewoonlijk op vrijdag bijeen in Dortmund. Als u suggesties of vragen hebt, kunt u contact met ons opnemen info@logos-2022.org of per telefoon op +49 - 2104 14 56 82. Ook uw suggesties om actief deel te nemen aan de conferentie, bv. met lezingen, workshops, seminaries, muziek, kunst, cultuur ... nemen wij aan.

Conferentiegemeenschap Bonn 3-5 juni 2022

Pinksterconferentie over het 1e Goetheanum met Armin en Frimut Husemann, Het Huis van het Woord, Christengemeenschap Bonn, Am Büchel 57, 53173 Bonn
Aanmelding tot 01.06.2022 onder Tel: +49 - 228 38628109 en e-mail: michael.rheinheimer@christengemeinschaft.org

LOGOS Jeugd

De jongeren komen regelmatig bijeen om te werken aan het thema van de conferentie en aan een artistieke interpretatie van het LOGOS-thema. Data zullen worden aangekondigd via de jongerenmail distributielijst en Instagram. Contact via Isabel en Nathanael Becker, telefoon +49 - 157 33 18 28 10 youth@logos-2022.org, @iyfestival (Instagram)

CG ON TOUR 24 - 30 mei 2022 Roadtrip

door Duitsland voor LOGOS-2022. Ontmoeting met gemeenten en jeugdkringen rond het thema van de grote conferentie om de tweede eeuw van de Christelijke Gemeenschap te beginnen.
Vorbereidende bijeenkomst: 29.04. 18.00 uur tot 01.05.2022 14.00 uur in Keulen, Weyertal 96, aantal plaatsen is beperkt!
Aanmelding en nadere informatie: Nathanael Becker telefoon +49 - 157 33 18 28 10, youth@logos-2022.org

Jeugdplanningsteam

Isabel en Nathanael Becker
youth@logos-2022.org
telefoon +49 157 33 18 28 10

Redactie

Wolfgang Jaschinski
Commentaar en korte bijdragen graag sturen naar newsletter@logos-2022.org
Volgende sluitingsdatum: 15 mei 2022

Online mogelijkheden

'...waar het woord werkelijkheid wordt'

Onze LOGOS podcast verschijnt op de 22e van elke maand:
logos-2022.org/wp/index.php/logos-podcast/

Inhoudelijke suggesties

vind u op logos-2022.org/wp/index.php/einstimmen/

Reis online naar gemeenten wereldwijd

logos-2022.org/Gemeinden/ toont de internetpagina's van alle gemeenten en hun activiteiten in verband met '100 jaar Christengemeenschap'. Wij verheugen ons over actuele informatie!

Verbind je met de wereld

Via internet vind u verschillende instellingen, initiatieven en nieuwsbrieven van de wereldwijde Christengemeenschap op logos-2022.org/wp/index.php/links/