

LOGOS

Het menszijn wijden

De verwandeling van het menszijn, van de mensheid, altijd passend bij de concrete omstandigheden. Dat wat is, wordt opgepakt en omgevormd, verder gebracht. Alles wat de wereld beweegt, alles wat ons als Christengemeenschap beweegt, vindt rondom dit thema van de conferentie zijn plek.

MICHAEL- CONFERENTIE
AAN HET BEGIN VAN DE
TWEDE EEUW VAN DE
CHRISTENGEMEENSCHAP

OKTOBER 7 — 11
DORTMUND 2022
DUITSLAND

Logos – de wijding van het menszijn

Dat is dus de naam van onze grote wereldconferentie in oktober 2022, waarmee we een stap willen zetten naar onze tweede eeuw; een stap naar de tweede eeuw van religieuze vernieuwing. LOGOS, het oorspronkelijke begin en doel van alle ontwikkeling waarin de wereld en wij ons bewegen. Met de ondertitel wordt de wijding, de genezing, de heiliging van de mensheid, van het menszijn bedoeld. We kunnen zeggen dat deze wijding, deze heiliging, plaatsvindt door de transformatie van de mens en de wereld. Dit is de brug naar het centrum van onze beweging, de zeven sacramenten en het sacramentalisme.

De conferentie vindt plaats in de Michaëltijd. De aartsengel Michaël, tijdgeest en stille helper van de mensheid, is op een bijzondere manier verbonden met het christendom en met onze Christengemeenschap. Je hoeft slechts te denken aan het epistel in de Michaëltijd, waarin het motief van Michaël klinkt dat ons mensen kan leiden naar een zich steeds verder ontwikkelend voorgevoel van het mysterie van dood en verrijzenis; of aan de antroposofie, die ons zo nabij is in onderrichtende en helpende zin, en die, naast zoveel andere dingen, ook de scheiding tussen geloof en kennis heeft overwonnen.

Tenslotte zijn er vragen die verband houden met het aanbreken van de tweede eeuw: Hoe gaan we nu verder? Wat willen wij in de toekomst met onze Christen-gemeenschap? Wat wil Hij bereiken door Zijn Christengemeenschap op aarde, dus ook door ons? Dit alles leidt tot de vraag: Hoe ontwikkelen wij de bezielende krachten in het vernieuwde christendom? Daarmee zijn vier inhoudelijke pijlers voor de conferentie genoemd:

- LOGOS - de wijding van de mensheid
- De sacramenten, het sacramentalisme
- Michaël
- Een nieuw begin en de vraag naar de inspirerende krachten.

Deze pijlers moeten het kristallisatiepunt vormen van alle thema's en evenementen die voor de conferentie worden gepland. We kunnen ons verheugen op een zeer grote verscheidenheid!

We bereiden een grote conferentie voor, voor 2000 mensen van alle generaties uit de hele wereld. Onder hen 500 jongeren. Er zullen meer dan 130 afzonderlijke evenementen zijn, van lezingen tot werk- en gespreksgroepen, workshops, tentoonstellingen, culturele programma's, discussie-bijeenkomsten en een nachtcafé. De mensen-wijdingsdienst zal dagelijks plaatsvinden aan 8 altaren in vele talen, evenals avondsluitingen met preken. Er zal een speciaal programma voor kinderen zijn op het conferentieterrein. Er zullen ook ruime pauzes zijn voor maaltijden, maar ook voor ontmoet-

tingen en spontane bijdragen.

Een bijzonderheid zal tijdens de conferentie de priesterwijding zijn, die zal plaatsvinden op verschillende ochtenden, afhankelijk van het aantal te wijden personen. Voor elk van de zeven sacramenten zullen er eigen ruimten zijn voor tentoonstellingen en installaties en mogelijkheden voor persoonlijke activiteit, waar men zich kan verwonderen, onderzoek kan doen naar en werken aan de essentie van deze sacramenten. Sommige van de lezingen en workshops zullen ook thematisch gericht zijn op de sacramenten.

Drie keer zullen alle deelnemers op hetzelfde tijdstip kunnen samenkomen: bij de opening en de sluiting van de conferentie en op een avond halverwege de conferentie. Om hiervoor (en voor vele andere dingen) ruimte te creëren, zal een grote tent worden opgezet. Alle andere evenementen vinden plaats in de zalen en overige grote en kleine ruimtes van de vrije scholen in Dortmund. Daar zal ook het onderdak zijn voor de jongeren.

ULRICH GOEBEL, geestelijke, LOGOS planningsteam

λόγος

Ter inspiratie: De proloog van het Johannes-evangelie

De moderne mens telt de woorden. Het is dus mijn taak om in ongeveer 175 woorden - zoveel ruimte hebben we in deze nieuwsbrief - te schrijven over een suggestie ter innerlijke voorbereiding op het begin van de tweede eeuw van de Christengemeenschap. De scherpzinnige theoloog weet dat in het Nieuwe Testament het woord "logos" 330 keer voorkomt. Hij kan het goed opsommen in al zijn variëteiten. Nu willen wij, vanuit de kring van degenen die de conferentie voorbereiden, een andere verhouding tot het woord voorstellen als opmaat naar het grote feest van ontmoeting in oktober 2022. Wij willen de aanbeveling van Schiller uit zijn "Demetrius" volgen en een andere omgang met het woord aanbevelen dan de statistische. Friedrich Schiller zei dat men de stemmen bij een stemming niet moet tellen, maar "wegen". Wat bij een stemming geldt, geldt waarschijnlijk ook, als het erom gaat de juiste stemming te creëren. Het is niet alleen de hoeveelheid, maar vooral het gewicht van het woord dat telt.

Daarom willen wij als voorbereiders van de conferentie een diepere benadering van de proloog van het Johannes-evangelie (hoofdstuk 1, vers 1-14) en het werken aan de inhoud ervan in de gemeenten aanbevelen.

JAROSLAW J.J. ROLKA, bewindsdrager, regio West-Duitsland

Een ervaring met het toelevens naar onze conferentie

Hoe willen wij ons in de gemeenten inhoudelijk voorbereiden op onze grote conferentie? Deze vraag heeft het planningsteam tijdens zijn laatste vergaderingen beziggehouden. En wat betekent dit voor mij persoonlijk? Wat staat me te wachten? Beschik ik over de vaardigheid om te inspireren? Wat zijn mijn impulsen? Ik wil graag een ervaring beschrijven die door deze vragen tot leven kwam. Na een dag met deze onopgeloste vragen in mijn hoofd had ik geen andere keuze dan me zonder antwoorden aan de nacht toe te vertrouwen. Wat gebeurde er, toen ik wakker werd? Ik werd wakker met de melodie van het adventskoraal uit het Weihnachtsoratorium van J.S. Bach: "Hoe zal ik U ontvangen en hoe zal ik U ontmoeten? O, verlangen van de hele wereld, O, sieraad van mijn ziel. O, Jezus, Jezus, steek de fakkel aan voor mij, opdat wat U behaagt, aan mij bekend en door mij gekend moge worden."

In de prachtige klanken van deze eenvoudige melodie kon ik opgaan en ik hoorde de bekende woorden met een geheel nieuwe betekenis. "Hoe zal ik U ontvangen?"

Het is een kwestie van innerlijke voorbereiding, opdat "de fakkel", Zijn licht mag schijnen in ieder mens, in een gemeente, in een gemeenschap, waarin een feest wordt gevierd. Openheid is met die vraag verbonden. Het gebeurt dus niet automatisch, het is niet vanuit de natuur gegeven, maar het vereist een actief proces waardoor het individu kan bijdragen tot het welslagen van de ontmoeting. Ik denk ook heel pragmatisch. Om een feest te laten plaatsvinden, moeten we eerst grondig opruimen. Maak je los van obstakels, laat los, creëer ruimte. En dan de kamer schoonmaken zodat de gasten zich comfortabel kunnen voelen. Een innerlijke reiniging, zodat een nieuwe stap kan worden gezet. Voor iets nieuws.

Waar verlangt de ziel van de nu levende mens naar? Het kan het diepe verlangen zijn naar een zich opnieuw verbinden met het spirituele. Misstanden in de relatie van mens tot mens worden duidelijk in de wereldsituatie die door de corona-crisis is veroorzaakt. Welk nieuw begrip van het menselijk samenzijn – gelijktijdig in relatie tot de bovenzintuiglijke wereld – wordt daardoor noodzakelijk en mogelijk? Zo bezien lijkt de wereldwijde situatie van lijden een hulp te zijn om ontvankelijk te worden voor een ontmoeting met de wederkomende Christus.

"...steek de fakkel voor mij aan, opdat wat U behaagt, aan mij bekend en door mij gekend worde." Wat kan voor de mens bekend en gekend worden? De woorden van Johannes' proloog kunnen een wegwijzer worden voor het ervaren van de weg van de Logos vanaf het oerbegin via de diepten van het leven naar het werelddoel.

STEPHANIE KUHLE , LOGOS planningsteam

Internet forum en journaal "This Moves Us."

Het was en is ons doel om veel mensen te betrekken bij het vormgeven van de inhoud van de conferentie. Er zijn twee technische manieren om dit te doen. Ten eerste het internetforum op logos-2022.org/dialog/, waar mensen hun gedachten over de Christengemeenschap kunnen toevoegen en met anderen kunnen delen. Ten tweede hadden we in de Johanni Nieuwsbrief van 2019 de vraag gesteld "Wat beweegt jou?". Dit resulteerde in het PDF journaal "This Moves Us." dat per e-mail kan worden aangevraagd op newsletter@logos-2022.org. In dit interactieve, Duits-Engelse PDF-document kan men zijn eigen commentaar toevoegen aan de bijdragen van de 38 auteurs, tot nu toe. Deze technische communicatiekanalen zijn vooral nu van belang voor onze gezamenlijke conferentievoorbereidingen, omdat we nu beginnen met de concrete vormgeving van het programma, rekening houdend met zowel uw eerdere bijdragen als uw huidige suggesties.

Vooraf in deze tijd, waarin grotere bijeenkomsten en persoonlijke ontmoetingen moeilijker zijn, zijn het Internetforum en het journaal "This Moves Us" een uitkomst. Want ook in ongunstige omstandigheden willen wij vasthouden aan ons doel, namelijk: vorm geven aan de toekomst van de Christengemeenschap. Dus wees welkom met uw bijdragen. Maar ook zonder computer kunt u ons altijd bereiken per telefoon of brief op de traditionele manieren (blz. 4).

WOLFGANG JASCHINSKI, LOGOS public relations

LOGOS-Journal

Dies bewegt uns.

Mitglieder schreiben hier zum Thema „100 Jahre Die Christengemeinschaft“. Das Besondere dieses Journals: Mitglieder tauschen hier ihre Gedanken aus. Sie erhalten das Journal von newsletter@cg-2022.org.

This moves us.

Members write here about the topic "100 Years The Christian Community". The special thing about this journal: Members exchange their thoughts here. You receive this Journal from newsletter@cg-2022.org.

Activiteiten, Data

Groot planningsteam

Zaterdags van 11.00 tot 18.00 uur.

Info en inschrijving: info@logos-2022.org

12 juni '21 in het Ruhrgebied

Jeugd Planningsteam

Info en inschrijving: youth@logos-2022.org

01-02 mei '21 Gelieve bij inschrijving naar locatie te vragen

25-26 juni '21 Gemeente Keulen

Internationaal Jeugd Festival in Stuttgart

Info en inschrijving: iyfestival.org

12-16 mei '21 "Tateit Jetzt - Wandlungsträume leben" (Tijd voor actie NU - dromen van transformatie waarmaken)

Bijeenkomsten Württemberg: Werken vanuit de toekomst – "Christengemeenschap 2022"

Zaterdags 11 - 18 uur

Informatie en aanmelding: m.gerhardts@posteo.de

Driemaal per jaar vinden in Württemberg bijeenkomsten plaats, waar verschillende onderwerpen worden behandeld die de Christengemeenschap en de gemeenten aangaan.

03 juli '21 Gemeente Stuttgart-Möhringen

Activiteiten in Noord- en Noordwest Duitsland

Informatie en aanmelding: www.michael-kirche.de

In plaatselijke gemeenten was en is er een lezingencyclus door priesters over onderwerpen die verband houden met het 100-jarig bestaan van de Christengemeenschap.

Van 8–10 oktober '21 wordt in Hannover een conferentie gehouden onder de titel 'Van elkaar leren, met elkaar leven, voor elkaar werken – economie en christendom'. Deskundige vakmensen uit economie en bedrijfsleven zullen berichten over pogingen om nieuwe wegen in te slaan en tegelijkertijd de vraag stellen wat de Christengemeenschap op dit gebied kan bijdragen.

Parallel hieraan wordt er een jongerenconferentie georganiseerd.

Werkgroep in de gemeente Bielefeld

Info: christengemeinschaft.org/bielefeld

De werkgroep 'De Christengemeenschap - 100 jaar - gesprekken over de toekomst' komt maandelijks bijeen.

Conferentiebureau

Ulrich Goebel, Tim Gottschalk
Hainallee 40, 44139 Dortmund, Duitsland
Telefoon + 49 - 21 04 - 14 56 82
info@logos-2022.org
logos-2022.org

Jeugdplanningsteam

Raphaela Pöllmann
youth@logos-2022.org

Colofon

Deze nieuwsbrief verschijnt vier keer per jaar.

Duitstalige gemeenten ontvangen gedrukte edities per post.

Meertalige edities zijn te vinden als PDF-documenten op logos-2022.org/wp/index.php/filedownload/ vertaald door Bruno Bichat, Anna Geyer, Rüdiger Heuer, Ger Jue, Gabriele Kuhn, Christian Maclean, Dania Lucas, Ollif Smilda, Ernst Terpstra.
Druk: Druckerei Paffenholz
Ontwerp: Helmut Stabe

Redactie

Wolfgang Jaschinski
Commentaar en korte bijdragen graag sturen naar newsletter@logos-2022.org
Volgende sluitingsdatum: 15 mei 2021

Online mogelijkheden

'...waar het woord werkelijkheid wordt'
Onze LOGOS podcast verschijnt op de 22e van elke maand:
logos-2022.org/wp/index.php/logos-podcast/

Inhoudelijke suggesties
vind u op logos-2022.org/wp/index.php/einstimmen/

Reis online naar gemeenten wereldwijd
logos-2022.org/Gemeinden/ toont de internetpagina's van alle gemeenten en hun activiteiten in verband met '100 jaar Christengemeenschap'. Wij verheugen ons over actuele informatie!

Verbind je met de wereld
Via internet vind u verschillende instellingen, initiatieven en nieuwsbrieven van de wereldwijde Christengemeenschap op logos-2022.org/wp/index.php/links/